

In memoriam Ad Baijens

Alhoewel we wisten dat Ad Baijens al geruime tijd ernstig ziek was, kwam het bericht van zijn overlijden op 19 september j.l. hard binnen. Onze verslagenheid is intens.

Wij hebben Ad Baijens leren kennen als een bevlogen hondenmens, niet zo maar een hondenmens, maar één met enorm veel kennis op het gebied van de staande hondenrassen.

Het was altijd een genoegen als Ad Baijens als keurmeester de uitnodiging van de NPC aannam om te komen keuren tijdens onze veldwedstrijden. Hij nam de tijd om elke hond na afloop op onnavolgbare wijze te bespreken en draaide er niet om heen als voorjager of hond volkomen de fout in gingen, maar hij kon ook heel lovend zijn en laaiend enthousiast worden bij goed en mooi hondenwerk.

Als deelnemer, maar ook als toehoorder stak je er altijd wat van op. "Ja, Ad heeft wel gelijk. Bij een betere veldaanpak, zou mijn hond een betere kans gehad hebben om te scoren, nu moet ik met lege handen naar huis".



Op de Orweja site staat in een In Memoriam te lezen hoe groot zijn inzet geweest is voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de staande hondenrassen.

Voor zijn tomeloze inzet is Ad Baijens Koninklijk onderscheiden en kreeg van de Raad van Beheer de gouden erespeld.

Onze goede vriend Ad Baijens zal altijd blijven voortleven in onze herinneringen.

Wij wensen Carry en haar naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur van de Nederlandse Pointer Club